

Lees je mee?

Het moestuintje



Lars is in de klas.

Hij heeft een tas vol tuintjes.

Die heeft hij gekregen bij de supermarkt.

Zijn tas puilt uit.

Lars geeft de _____l. aan de juf.

‘Wat fijn Lars!’ zegt ze.

Na de les mag je ze zaaien.

Als het rekenen voorbij is, stoot Lars Tim aan.

Tim is zijn vriend.

‘Ga je mee zaaien?’ vraagt Lars aan Tim.

Dat wil Tim wel.

‘Maar alleen als ik water mag geven’, zegt Tim.

Lars doet de zaadjes heel voorzichtig in het bakje.

Dan legt hij er aarde bovenop.

‘Pak de gieter maar Tim’.

Tim loopt naar het aanrecht.

Hij vult de gieter met water uit de kraan.

De gieter zit helemaal vol.

Tim moet voorzichtig lopen.

Anders knoeit hij.

'Doe maar een klein beetje water op de zaadjes', zegt Lars.
'Niet teveel, anders groeien de zaadjes niet'.
Tim gaat klaar staan met de gieter.
Hij wil net gieten, als Kim hem aan stoot.
'Pas op!' roept Lars nog.
Maar het is al te laat.
Een grote plens water stroomt over de moestuintjes.
Alle tuintjes zijn kletsnat.
De zaadjes drijven op het water.
Lars gaat snel naar de juf.
'Alle tuintjes zijn verpest', zegt hij verdrietig.
'Daar weet ik wel wat op', zegt de juf sussend.
'Ik giet wat van het water af.
De zaadjes vangen we op met een zeef.
Dan stoppen we de zaadjes weer terug in het bakje met nieuwe grond.'
Lars haalt opgelucht adem.
De tuintjes zijn gered.
Nu is het wachten tot de zaadjes ontkiemen.
En de plantjes zullen groeien.

Vul aan, wat komt op de streep?

1.
 - a. grond
 - b. tuintjes
 - c. zaadjes
- 2.