

## Lees je mee?

### Lars wil winnen



Lars is zenuwachtig.

Vandaag zijn de koningsspelen!

Vorig jaar was hij tweede en won hij dus niet.

Dit jaar wil hij zichzelf verbeteren.

Hij wil eerste worden van zijn hele school.

In de klas komt hij zijn vriend Sam tegen.

Sam zegt: 'Je gaat winnen vandaag, ik reken erop!'

Daar wordt Lars alleen maar zenuwachtiger van.

Bij het koningsontbijt krijgt hij geen hap door zijn keel.

Sam: 'Wel eten hoor, anders val je straks flauw'.

Voorzichtig neemt Lars een paar hapjes van zijn broodje.

Hij spoelt het weg met wat melk.

En dan is het tijd voor het eerste spel.

Het fluitje gaat, de koningsspelen zijn begonnen.

Bij het zaklopen wordt Lars tweede, geen gekke score.

Bij het badminton wint hij met gemak van zijn tegenstander.

Dat zijn twintig punten erbij.

Lars gooit alle kegels om met de harde bal.

Weer tien erbij.

Bij het spijkerpoepen heeft Lars een hele snelle tijd.

Maar bij het eierlopen wordt hij derde.

Hij laat te vaak zijn ei op de grond vallen.

Bij het laatste spel spant het erom.

Zal Lars winnen?

Hij moet het langste de bal in de lucht houden.

Zijn tegenstander is heel goed en houdt het lang vol.

Toch laat hij zijn bal vallen en Lars wint!

Lars en Sam wachten samen op de puntentelling.

Ze vinden het ontzettend spannend.

De man roept de winnaar om door zijn microfoon.

Het is Lars, het is gelukt!

Hij heeft gewonnen!

## Vragen

1. Welke feestdag is het?

- a. Pasen
- b. Sportdag
- c. Koningsdag

2. Wat is het doel van Lars op de dag?

---

---

3. Bij welke spellen wint Lars?

---

---

4. Waarom wint hij een spel niet?

---

---

5. Wat is het laatste spel?

- a. Spijkerpoepen
- b. De bal in de lucht houden
- c. Badminton

