

Lees je mee?



Dol op boeken

Ik ben dol op boeken.

Ik neem ze echt overal mee naar toe.

Ik lees een boek op de wc.

Ik lees een boek onder het eten.

Ik lees een boek in de luie stoel.

Het liefst lees ik ook een boek onder de douche.

Mijn moeder zegt vaak:

‘Mag ik weer eens in je ogen kijken?’

Ik heb de voorkant van je boek wel vaak genoeg gezien.’

Maar ik kan niet stoppen.

Ik lees te graag.

Soms ga ik op avontuur in een kasteel.

Dan ben ik een ridder die de jonkvrouw moet redden.

Soms ben ik een draak die vuur spuwt.

En soms zit ik op de rug van een heel groot monster.

Samen vangen we alle enge dieren.

Ik verdwaal in een boek.

Dan ben ik er even niet.

De meester zegt vaak.
'Opletten nu, je moet mee doen.
Je bent hier om te leren en niet om te
lezen!'
'Maar meester' zeg ik dan.
'Van lezen leer je toch ook heel veel?'
Daar moet de meester me wel gelijk in
geven.
Maar toch moet ik mee doen met de
rekensom. Stom!
Ik maak mijn werk zo snel mogelijk af.
En pak weer mijn boek.
Nu lees ik over een tweeling.
Die tweeling haalt leuke grappen uit.
De vreselijke tweeling heet het.
Zoek het maar eens op.
Wat lees jij graag?
Maar nu heb ik genoeg geklets.
Mijn boek wacht op mij.
Lees jij ook maar een mooi boek.
Dag!

Vragen

1. Waar zou ik wel een boek willen lezen?
 - a. Aan tafel
 - b. Onder de dekens
 - c. In de douche

2. Waar lees ik boeken?
-
-

3. Wat wil mijn moeder zien van me?
-
-

4. Wat zegt de meester vaak?
-
-

5. Welk boek lees ik?
 - a. De vreselijke tweeling
 - b. De gruwelijke generaal
 - c. De verschrikkelijke badmeester

